



LOW BUDGET ZEEVISSEN

MISSIE: ORGANISEER EEN VISWEEKEND VOOR MAXIMAAL 100 EURO PP

Traditiegetrouw gaat uw hoofdredacteur elk jaar met een groep vrienden zeevissen. Omdat geld geen struikelblok mag zijn is de opdracht simpel: houd de kosten onder de 100 euro. Dat kan iedereen met een baan nog wel ophoesten. Ook nu weer blijkt dat een gering budget geen beperking hoeft te zijn voor een heerlijk weekend zeevissen.

TEKST EN FOTOGRAFIE JUUL STEYN

De druk om daadwerkelijk het water op te gaan was dit keer nog groter dan voorgaande jaren. De laatste trip – we zouden gaan wrakvissen, het stoere-mannen-werk – strandde namelijk letterlijk in een bungalowpark te Lauwersoog terwijl een najaarsstorm om het huisje raasde. Het mocht de pret uiteindelijk niet drukken, maar voor een avond sterke verhalen ophalen en een



Kapitein Jos krijgt zijn gehoor muissil met een bevlagen visles.

potje bowlen hoeft je natuurlijk niet naar de kop van Groningen. Dus kiezen we voor de zekerheid van de Oosterschelde. Hier moet het immers wel héél erg spoken willen de charterschepen niet uitvaren. Bovendien ligt de huurprijs hier lager omdat ze minder diesel hoeven te verstoken dan de Noord-zeevaarders. Over het vissen ga ik het straks hebben, maar eerst kijken we naar de financiën.

GEEN CENT TEVEEL

Te beginnen met de boot. Als je gaat zeevissen vanaf een charterboot heb je twee opties: óf je gaat mee als opstapper, óf je huurt de hele boot af. In het eerste geval deel je de kosten met de andere opstappers. Het is dan altijd afwachten wie je medevissers zijn. Spannend zeker, maar het kan ook vervelend zijn als je met een complete familie Tokkies wordt opgescheept. Dus kiezen we voor optie twee: huur gewoon heel die boot af. Tenminste, als we het prijstechnisch kunnen bolwerken. Een avondje Googlen levert een tiental charterbedrijven op waar we mee in zee kunnen gaan. Het eerste belronde de volgende ochtend is echter niet direct hoopgevend. Hoewel we pas over twee maanden willen gaan vissen, blijken de meeste boten in het weekend al stampvol te zitten. Uiteindelijk krijgen we de tip om met Jos Molenaar, kapitein



Een beperkt budget hoeft duidelijk geen beperking te zijn voor een geweldige dag zeevissen.

Bas met de eerste vis van zijn leven; een nieuwe visser is geboren.

van de Zwerver3 in Tholen, te belen. We hebben geluk: het derde weekend van juni heeft ie nog open staan. De prijs om de hele boot af te huren valt alleszins mee. Op zaterdag ben je 450 euro kwijt voor een hele dag en doordeweeks betaal je 300 euro. Het mag duidelijk zijn dat meer zielen hier niet alleen voor meer vreugde zorgen, maar ook voor lagere kosten. Met 25 vissers zitten we dan op een keurige 18 euro per persoon. Komt nog €7,50 bij voor het aas en hetzelfde bedrag voor de huur van de hengel. Voor nog geen 35 euro zijn we dus een dag onder zeil. Zou er nog een addertje onder het gras zitten wat de consumpties betreft? Die mogen we immers niet meenemen, zo staat op het huurcontract. Nee hoor, alweer niks aan de hand: 1,80 voor een ijskoude fles Jupiler en warme maaltijden voor zo'n 10 euro (neem die schnitzell!) is natuurlijk geen cent teveel.

OP DE CAMPING!

Oké, we laten ongeveer de helft van ons budget dus achter op de Zwerver3. Vervolgens moeten we nog ergens tweemaal overnachten, avondeten en wat biertjes happen. Voor maximaal 50 euro de man... Dus weer het web op en Googlen maar. Bungalowparken blijken te duur en aangezien we niet van de opdracht af willen wijken, moeten we op zoek naar een alternatief. We stuiten op camping De Zeester in Scherpenisse waar de tarieven zeer billijk te noemen zijn: 3,50 euro per persoon en 4 euro per tent. Vanaf de dijk naast de camping kun je bovendien prima kantvissen in de Oosterschelde. En de kroeg op het terrein is gezellig, betaalbaar en bovendien een paradijs voor de

bingofanaat – dat je het even weet. Vrijdagavond rijdt de ene na de andere auto van het gezelschap de camping op. Tentje opzetten, bijpraten, biertje drinken. Het vooruitzicht dat we op de rustige Oosterschelde gaan vissen is voor velen reden het aardig laat te maken. De mededeling (of beter gezegd: leugen) dat we bij nader inzien ondanks de straffe wind tóch de open zee op gaan, maakt dat zelfs de grootste nachtbraker vrij snel op één oor ligt.

VISLES OP ZEE

Het is de volgende ochtend vroeg dag als de padvindes onder ons (je kent ze wel: altijd een Leatherman bij en een onweerstaanbare drang om fikkie te stoken) de eerste koppen koffie door het filter jagen. Snel even het hoofd onder de kraan, een bak veel te sterke koffie en dan op naar Tholen waar Schipper Jos ons met een brede glimlach opwacht. Het moet gezegd: hij krijgt het voor elkaar om vijftientig asgrauwe, brakke dertigers moeiteloos bij de les te houden. Visles welteverstaan. Overigens geen overbodige zaak aangezien hooguit een kwart van deze groep regelmatig vist. De rest valt op z'n best in de categorie 'dummie', al denken ze daar zelf vaak totaal anders over. Deze overmoed komt dit keer echter niet voor de val. Sterker nog: de mannen met de grootste bakkes vangen al snel de eerste scholletjes. Mede dankzij de lessen van Jos: werp stroomopwaarts in, houd het aas aan de bodem en ververs elke vijf minuten je zeepieten. En niet alleen de mannen, ook de dames aan boord weten schollen, scharren en zelfs makrelen uit het circa 20 meter diepe water te toveren.



DIT KUN JE VANGEN



Naast schol kun je op de Oosterschelde ook fraaie botten vangen.



Een recordvangst is het niet, maar Stephan wist toch een heuse wijting te vangen. Ook gul kun je hier tegen het lijf lopen.



Linda met een fraaie makreel die de verenpaternoster voor een school kleine vis aanzag.



De schipper toont de vervaarlijke scharen van de kreeft die niet van een verse zeepier kon afbliven.



Linda ontpopt zich in korte tijd tot platvisexpert, Rudy blijkt een grootmeester in het vangen van exotische kreeften terwijl Harrie op het achterdek in alle stilte een enorme voorsprong opbouwt door in de eerste twee uur veertien vissen te vangen. Een stuk luidruchtiger is het op de voorsteven. "Ik heb er één! Ik heb m'n eerste vis gevangen. Dit is kicken schat!" joelt Bas, die nog nooit eerder een hengel heeft aangeraakt, door de telefoon tegen z'n vriendin. Een sportvisser is geboren.

Het aantal aanbeten vermindert naarmate de stroming van het afgaande water afneemt. De zon schroeit de laatste wolken weg; tijd voor zonnebrandcrème, een bord warm eten en een voorzichtige eerste fles Jupiler. Rond twee uur komt het water weer op en wordt er nog een aantal vissen gevangen. Geen giganten, maar de aantallen maken een hoop goed. Aan het eind van de dag heeft iedereen een visje gevangen en praten de padvindsters alweer over barbecueën en vis roken. Wat een bacchanaal had moeten worden, blijkt een maaltijd waar zelfs een anorexiapatiënt nog vertwijfeld de wenkbrauwen bij zou fronsen. Mag het een onsje meer zijn alstublieft? Dus op naar Tholen waar we in het saloonachtige eetcafé Sixties op een schitterende visdag proosten. Een hoofdgerecht voor een tientje, vriendelijke bediening en een mooi terras waar we het restbedrag van ons budget op aangename wijze weten weg te werken. Wat wil je nog meer?

NIEUWE PLANNEN

Als we zondag tegen tien de tent uitbranden, hangt het aroma van wederom te sterke koffie al over het grasveld. Tevreden over een geweldig weekend pakken we onze spullen. De eerste plannen voor de volgende vistrip worden alweer gesmeed. Harrie weet wel wat ie wil: "In november gaan we weer hardcore kabeljauwvissen op de wrakken. Dan gaan we vanaf Den Helder met de Mercurius. De Oosterschelde is voor mietjes, welk mietje heeft dat bedacht, haha!"

Dat was ik Harrie. En bij deze organiseer jij de wrakkentocht, vriendelijke vriend – is dat ook weer geregeld. ■

INFO

Boot: www.zwerver3.nl

Camping: www.campingdezeester.nl

Algemeen: www.zeevissen.startpagina.nl

DIT KOST HET

Kostenpost	prijs pp
Huur boot	€ 18,00
Huur hengel	€ 7,50
Aas	€ 7,50
Lunch en drank aan boord	€ 20,00
Twee nachten op de camping	€ 15,00
Avondeten en drank	€ 22,50
Reiskosten	€ 9,50
Totaal	€ 99,50